

Het Polderhuis Blad

Informatieblad over Westkapelle

NUMMER 21

NOVEMBER 2003

Oplage 1300, incl. buitengebied

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Bevrijder bevrijd

Ontmoeting met Herbert en Nancy, een kippenvel verhaal

Het is 3 oktober 1944 als twintig vliegtuigen uit het Squadron 626 RAF Wickenby vertrekken uit Engeland voor het bombarderen van de Atlantikwall. Met name de dijk van Westkapelle moest doorgebroken worden om de doorgang van troepen en bevoorradingschepen naar Antwerpen te kunnen garanderen. In een van die vliegtuigen zit de 19 jarige Herbert, de jongste van zeven bemanningsleden. Zijn vliegtuig de Lanc. III krijgt onder andere de opdracht onder de radar te vliegen om zo een 400-ponder op de dijk te kunnen laten vallen. Vanuit de lucht is goed te zien dat het bombardement al een tijd aan de gang is. Overal kraters, maar de zee is nog buiten de dijk. Omdat zijn vliegtuig zo laag overscheert kan de bom op een nauwkeurige plek gedropt worden. Het is weliswaar een burgerdoel, maar er is hen verteld dat de mensen allang gewaarschuwd zijn en dus vertrokken. De bom valt, de dijk breekt door en het water stroomt naar binnen. Missie volbracht. Vele jaren later hoort deze jongeman dat er toch veel slachtoffers zijn gevallen door het bombardement. Het wordt een last op zijn schouders en het blijft aan hem vreten. Met het verstrijken van de jaren wil hij steeds liever 'n keer naar Westkapelle komen, maar de angst houdt hem in Engeland. Angst voor de reacties van de Westkappelaars. Hij verwacht rancune, boosheid, onbegrip. Zijn kameraden uit het hetzelfde vliegtuig zijn inmiddels overleden, hij draagt de last alleen.

2003

Het is 2003, hij wordt in november 79 jaar. Zijn zoon is naar Luxemburg verhuisd, dus nu moet het er maar van komen, een bezoek aan het vasteland. Een bezoek aan Westkapelle. Hij boekt half september een kamer voor een paar dagen in een hotel vlak bij Westkapelle, voor zichzelf en zijn vrouw Nancy. Ze nemen foto's en documenten mee. Niet om er over te gaan praten, nee, stel je voor. Maar misschien valt het wel mee, misschien kan hij de foto's

aan iemand laten zien, Ze zullen het afwachten. Op woensdagochtend 17 september wandelen ze samen door de Zuidstraat in Westkapelle. Aan het eind staat een tank op de dijk. Maar er is ook een groot gebouw, deuren open en een bord EXPO. Geen idee wat het kan zijn. Kijken maar. Ze stappen naar binnen, lopen door naar de grote benedenzaal en worden ineens overvallen door het verleden, het verleden dat zo zwaar weegt. Gelukkig loopt er op dat moment een gastheer van het Polderhuis, Bram Provoost. Ze raken aan de praat. Herbert voelt zich steeds prettiger en ontdooit beetje bij beetje. Langzamerhand komt zijn verhaal naar buiten. In de middag zijn ze nog een keer terug gegaan, weer met iemand gepraat. Als ze samen tegen vieren weg gaan, voelt hij zich bevrijd. Hij straalt, zijn vrouw ook. Deze mensen komen naar de opening. Herbert wordt op 7 november 2004 tachtig jaar en de kennismaking en de opening ziet hij als zijn grootste cadeau. Is hier sprake van toeval?

Polderhuis blijft Polderhuis

Er is lang gedubd over de naam die het Polderhuis moet krijgen als museum. Er waren allerlei redenen zowel voor als tegen een nieuwe naam. Uiteindelijk heeft Stichting Zeefront ervoor gekozen om het nieuwe bedrijf Polderhuis te noemen. Het Polderhuis is na drie jaar al een ingeburgerd begrip geworden, zowel in Westkapelle, als daarbuiten. Het Polderhuis heeft naam gemaakt en die naam kunnen we nu uitbuiten, met name in de publiciteit. We kunnen u vertellen dat vooral de vrijwilligers erg blij zijn met het behoud van die naam.

hoofdsponsor



Rabobank

Open avond 27 november 'kijkje in het nieuwe Polderhuis'

De besturen van de stichtingen Polderhuis en Zeefront nodigen alle inwoners van Westkapelle uit op donderdagavond 27 november 2003. U bent van harte welkom in Westkapelle

Herrijst, vanaf 19.30u gaat de zaal open en wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Om 20.00u opent voorzitter Jan van Beekhuizen de avond. Hierna maakt u op een groot scherm kennis met

Stichting Zeefront en de

plannen voor het Polderhuis. U kunt een kijkje nemen middels grote foto's en schetsen in het verbouwde Polderhuis. Na deze bioscoopachtige kennismaking volgt een korte pauze waarna u informatie krijgt over het project 'Kiek is op zolder' en krijgt u een glimp te zien van onze materialenbank. U hoort op welke manier mensen Stichting Polderhuis kunnen helpen, hoe u kunt helpen. Natuurlijk kunt u vragen stellen, de bestuursleden van de stichtingen Polderhuis en Zeefront zijn aanwezig.

Op weg naar de opening in 2004

Het duurt nog een jaar maar de kriebels zijn al volop aanwezig. We staan op de drempel van een 'gewichtig jaar'. De stand van zaken op dit moment: de verbouwing gaat beginnen en zal door Wasschappelse bedrijven worden uitgevoerd. Financiering hiervoor komt grotendeels uit subsidies en fondsen. De exposities in het nieuwe Polderhuis moeten de komende winter

vorm en inhoud gaan krijgen. Financiering voor deze zaken is gerealiseerd middels subsidie. Na de bouwvakvakantie in 2004 kunnen de exposities ingericht worden, evenals de winkel en de horecaservice. Voor dit alles moet veel werk verzet worden door iedereen. In de 1e week van november 2004 volgt de opening van het nieuwe Polderhuis. Voor de opening die (inter-) nationaal de aandacht zal trekken, gaan we aparte financiering zoeken bij de gemeente en bij sponsors. De eerste week in november wordt een feestweek voor iedereen in Westkapelle. Ondernemers kunnen hierop inhaken met leuke acties en aanbiedingen, andere verenigingen kunnen misschien ook extra activiteiten bedenken en uitvoeren. Het wordt een week waarin Westkapelle op de kaart wordt gezet!

Internationale Vrijwilligersdag

Binnenkort (7 december) is het weer (inter-) nationale vrijwilligersdag, een dag waarop vele vrijwilligers overal in de wereld in het zonnetje worden gezet. Stichting Polderhuis weet als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn om iets te bereiken. Daarom op deze plaats wat inzicht in ons vrijwilligersbestand.

Groep 1: 50 vrijwilligers die een vaste taak hebben bij de Stichting.

Groep 2: een trouwe aanhang van ruim 40 mensen, mensen die vaak klaar staan en waar we echt op kunnen bouwen.

Groep 3: de 30 nieuwe vrijwilligers die in het afgelopen jaar erbij gekomen zijn.

Groep 4: circa 20 mensen die af en toe helpen met specifieke kennis en materialen. De jongste vrijwilliger is zestien, de oudste twee en tachtig.

Met elkaar sterk, allemaal bedankt!!!

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag. De foto komt uit onze eigen digitale fotobank en is ter beschikking gesteld door familie de Hoop. Op de foto ziet u enkele feestvierders tijdens een Oranje-feest. De vraag luidt: Wanneer was dit feest en ter gelegenheid van welke gebeurtenis?

U kunt uw antwoord in de bus doen bij het secretariaat (Julianastr.19) of via de E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot voor een waardebon van € 15,-
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de Rijwielshop Westkapelle.



Zing maar mee!

Op het moment dat dit nummer bij u in de bus valt, is de 1e zangavond al weer achter de rug, het was druk en gezellig. Voor de komende maanden hebben Piet, Piet en Jo besloten eens goed uit te pakken: er zijn nog eens vijf (!) avonden gepland. Dit natuurlijk vanwege de steeds toenemende belangstelling. Alle avonden beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u. Hier volgen de data:

18 november: Restaurant de Fontein

22 januari: Restaurant Batavia

19 februari: Restaurant de Fontein

18 maart: Hotel-restaurant De Valk

15 april: Restaurant Batavia

Dorpsraad Westkapelle

Ingezonden brief: Voor een goede informatie-stroom tussen de gemeente Veere en haar inwoners kan een Dorpsraad veel betekenen. De Stichting Dorpsraad Westkapelle vertegenwoordigt de Westkappelse bevolking en heeft voornamelijk een adviserende taak aan het gemeentebestuur van Veere. Doordat de Dorpsraad doorgeeft 'wat er leeft' onder de bevolking, zet zij zich in voor de leefbaarheid van Westkapelle. Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Dorpsraad. Alle vergaderingen zijn openbaar. We heten u daarom van harte welkom om onze vergaderingen bij te wonen. De eerstvolgende vergadering is gepland op **17 december**. Aanvang 20.00 uur in het bovenzaaltje van Westkapelle Herrijst. De Dorpsraad wil graag uw ideeën en meningen horen. Dat kan via de E-mail: dorpsraadwkp@zeeland-net.nl. Voor meer informatie over de Stichting Dorpsraad Westkapelle kunt u contact opnemen met de secretaris, Dhr. J.P. Minderhoud Torenstraat 46, tel. 0118-571593.

Muziek!!!

O.K.K. bestaat 95 jaar, maar er zit nog steeds muziek in! Dat laten zij onder meer horen op de komende uitvoering van de Muziekvereniging O.K.K op vrijdag 28 en zaterdag 29 november in Westkapelle Herrijst, aanvang: 19.30 uur. Beide avonden staan volledig in het teken van het 95-jarig jubileum van O.K.K. Zij spelen in een afwisselend programma hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis, toppers uit de muziekgeschiedenis, drama 'uut de durps-geschiedenis'. Anekdoten uit de verenigingsgeschiedenis worden door middel van muziek en sketches in onze herinnering gebracht.



"Bal na"

Zoals altijd op zaterdagavond is er een groot "BAL NA", dit jaar met de band Bad Hair Day, een feestband met een zeer breed repertoire dat zeker de jeugd ook zal aanspreken.

Op deze plaats willen wij (de redactie) de muziekvereniging O.K.K. van harte feliciteren met de respectabele leeftijd van 95 jaar. Dat er nog maar vele jaren mogen volgen.

Korte wandeling door de historie van stad Westkapelle

Deel 3 van het verhaal van de heer Dieleman, een heruitgave.

Wanneer we opnieuw een wandeling willen maken door de historie van onze stad moeten we weer naar de zee kant, want de zee en de strijd hiertegen, loopt als een rode draad door de geschiedenis. Wanneer we hier op deze stralende augustusdag arriveren, dan zien we de golfjes van de Noordzee lustig en speels over het badstrand dartelen, alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. En in die golfjes zien we een hele volksmassa zich vermaken of slapen en luieren op het strand in de verkwikkende stralen van de augustuszon. Ons contact met de historie vervaagt snel en we kunnen de verleiding niet weerstaan om ook een fris bad te nemen en ons een ogenblikje te verlustigen aan de vreugde van al die vakantie genietende wezens. Het is waarlijk een lust voor het oog, al die bodys, zo bruin als licht gebraden biefstukken, die de heerlijke Westkappelse frisse lucht zo maar gratis opsnuiven en en passant de marken in de Westkappelse knippen laten rollen. De heren der schepping, die daar al hun

eigenschappen aan het sterke geslacht zo lijdelijk blootstellen aan de brandende zon en daarbij vergeten, dat ze in hun leven al te veel bier gedronken en te veel worst gegeten hebben en dat terwijl misschien wel duizend paar vrouwen op hen gericht zijn.

En dan die vele strandkuilen vol van geneugten. Liefvallige blonde hoofdjes, die amechtig en met gesloten ogen rusten op stalen en behaarde mannenborsten en zich heerlijk in het zonnetje laten zetten. En wat een toiletten. De mozaïekbloesjes en prachtig hel gekleurde strohoeden der dames, de schotse ruiten van de zwembroekjes der heren en niet te vergeten de kraakheldere witte petten met een klep zo lang als van hier tot in Keulen. Over de "badcostuums" zullen we liever zwijgen, want dan komen we misschien in strijd met de politie-verordering, die al te veel bloot verbiedt. Maar het is genoeg, want we moeten naar het verre verleden, naar de baai en het strand in de jaren 1458. Naar de laatste visserschuiten, die daar toen zo eenzaam op dat kale uitgestorven strand lagen. Naar die paar Westkappelse vis-



sers, die met verbeterd gezichten bezig zijn hun schepen te teren en die nog niet konden besluiten om naar Vlissingen te vertrekken, terwijl er hier in Westkapelle geen droog brood meer te verdienen is. Als zwarte tranen vallen de teerdruppels in het zand. Welk een contrast met het dartele gedoe op het strand in 1962. Zorgen hangen nog steeds over Westcapelle. De geestelijkheid geeft tekenen van onrust. Zij vraagt en krijgt van Jacoba van Beyeren, met goedkeuring van hertog Filips van Bourgondië vrijdom van schot en bedde over 66 gemeten land aan de kerk toebehorend, omdat "de kerk de zee zeer nabij is gekomen en zij die van noodwege op een andere plaats zullen moeten zetten". De magistraat wordt eveneens door zorgen gekweld. Hij moet in 1477 zijn zetel overbrengen naar het gebouw van een zekere Michiel Adriaensz, die dit pand aan de stad schijnt te hebben verkocht. In de stadrekening,

lopende van Sinte Catherinedag (25 nov.) 1485 tot Sinte Catherinedag 1486 werd althans vermeld, dat Michiel Adriaensz te vorderen heeft als restant voor het stadhuis £ 21.6,- waardoor het vermoeden bevestigd wordt, dat de regering bij de verhuizing uit de oude stad, dit pand heeft gekocht om in jaarlijkse termijnen af te betalen.

Dit huis van Michiel Adriaensz hebben velen van ons zeer goed gekend, want dit was tot aan de verwoesting in 1944 als stadhuis in gebruik. De hardstenen stoep en pilaren, die de voorgeven vormden waren in 1477 evenwel nog niet aanwezig. Eerst in 1783 werd deze neo-klassieke gevel voor het stadhuis geplaatst. Bij de verhuizing van de inventaris van het stadhuis in 1477 bleek evenwel dat van het stuk, waarop alle rechten van de stad waren gebaseerd – de privilegebrief van de graven – niet veel meer over was dan een vodje papier. En in onze fantasie zien we de sombere opkamer in het huis van Michiel Adriaensz. De magistraat gezeten achter zijn hoge lessenaar neemt een snuifje uit zijn sierlijke snuifdoos en doopt met gefronst..... voorhoofd zijn veren pen in de inkt. Sierlijk krullende letters verschijnen op het perkament. Een bede aan Vrouw Maria van Bourgondië om de privilegebrief van 1223 verleent door Graaf Floris en die van de vrije jaarmarkt van 1361 te vernieuwen en te bevestigen, daar zij "door oudheid onleesbaar of door vocht bedorven waren". Aan dit verzoek van de Magistraat werd nog in 1477 voldaan "overmits die soute lucht van der zee, daar dieselve steede op geleghen is, met veel andere ende dieversche privilegiën al gheheel vergaen was alzo dat men daerof niet ofte weynich uit gescrijft vinden en conde, dan die segel". De zee dringt op, steeds verder, nog verder en staat voor de poort van de Kerk. Westcapelle voelt zich bedreigt, zonder bescherming al lang. Er gaan bange geruchten door het Walcherse land. De kerk in Westcapelle, gewijd aan de schutpatroon St. Willebrord zal worden afgebroken. Ook in Middelburg voelden die "heeren dien t' lant van Walcheren bevolen is" zich niet op hun gemak. En op 4 sept. 1458 togen zij naar Westcapelle om "die Kerke en sommige husen aldaer af ge breken". Weer had de zee een overwinning behaald. Dit is het enige, wat van die oude kerk bekend is. Waarschijnlijk heeft men een gedeelte van de afbraak gebruikt om een noodkerk te bouwen. Deze hulpkapel heeft waarschijnlijk gestaan, daar waar voor de oorlog een paar woningen, dwars op de Capelle stonden. De naam "Capelle" is hier aan ontleend.

Wintermarkt

Op zaterdag 6 december organiseren de Wereldwinkel Westkapelle en Stichting Roos (verkoop t.b.v. Unicef) een wintermarkt in Westkapelle Herrijst. Deze markt is voor publiek open van 10.00u tot 16.00u. Verschillende verenigingen en charitatieve instellingen werken hier aan mee. Er is voor elk wat wils, zoals koffie met warme wafels, nieuwe en 2e hands boeken, kerst artikelen, allerlei soorten wenskaarten, geschenken uit Israël en de Derde Wereld. Ook kan men meedoen aan verlotingen en raadspelen. Voor de kinderen zijn er speciale activiteiten zodat de ouders rustig kunnen rondkijken.

Op zoek naar voorouders?

Veel mensen kennen inmiddels het boek 'Westkapelle, één familie' van Jac Pouwelse. Menige Westkappelaar is al door hem en zijn boek geholpen in de speurtocht naar voorouders. Ook voor niet-Westkappelaars, wel met Westkappels bloed in de aderen, is dit boek een handig hulpmiddel. Voor de liefhebber is er daarom nu goed nieuws: vanaf heden kunt u terecht op de website <http://westkapelle.gensdatapro.nl> voor meer informatie. In dit programma staan gegevens van meer dan 10.000 personen en hun familie-relaties! Veel meer nog dan in het boek. Dit programma is overigens gemaakt door Jac Pouwelse zelf, ook de gegevens erin komen van hem. Juistheid is dus gegarandeerd.

Zomer Expositie....

Een verslagje van Paula Huibregtse, een van de vele vrijwilligers die deze zomer als winkelbediende en als gastvrouw- heer hebben gewerkt.

"Woensdag 9 juli is het zover. Om elf uur gaat de deur van het Polderhuis open. De 2e Zomer Expo is begonnen. Veel vrijwilligers hebben hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening. En ook veel vrijwilligers hebben zich aangemeld om bij toerbeurt de Expo te 'bemensen'. Boven scheepvaart, scheepsstrandingen. Beneden de maquette van een stuk Atlantikwall tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de plannen voor de verbouwing en renovatie van het Polderhuis kunnen worden bekeken. In het winkeltje staat allerlei speelgoed uit vroeger tijden. Óók in het winkeltje allerlei lekkers uit eigen keuken: kaneelsiroop, blokjes, advocaat, boerenjongens- en meisjes. Ook worden er prachtige kaarten verkocht met foto's van Westkapelle. Bezoekers komen van overal. Uit alle delen van Nederland, toeristen

uit allerlei landen. Mensen die een band hebben met Wasschappel maar ergens anders wonen. Al de verhalen van die mensen maken het leuk om als vrijwilliger te werken. In de tuin was ook van alles te doen. Een Roofvogelshow, Omroep Zeeland met een rechtstreekse uitzending, twee keer een Nostalgische Markt. Wat een sfeer in de tuin... en de zaken gingen goed. Door het heel mooie weer en de hoge temperatuur deze zomer waren er ook wel tijden dat er (bijna) geen bezoeker te zien was. Dan lokte het strand meer dan een museum bezoek. En dan is het 27 september, zaterdag. Als om zes uur de deur sluit is het voorbij, Zomer Expositie 2003."

Sterrenclub gestart!

De Sterrenclub is gestart. Elf jongens en meiden hebben samen met de begeleiding een keuze gemaakt uit verschillende activiteiten. Toneelspelen, goochelen, modeshow, schilderen, potten bakken, beeldhouwen en koken. Een zeer gevarieerd programma waarvoor we alles uit de kast moeten halen! Rick, Jasper, Jakomien, Karien, Leonie, Evelisa, Kristiaan, Kelly, Matt, Josianne en Willem hebben er allemaal veel zin in. Hun eerste indruk na twee keer in een groepsgedicht:



"Het is gezellig bij de Sterrenclub. We leren schilderen en acteren. Je kunt er alles proberen. We gaan ook nog koken, dat vind ik leuk. En we liggen helemaal in een deuk. Op de Wasschappelse Dag treden we op. Dat wordt helemaal top! Onze tentoonstelling komt in het Polderhuis. Mensen, kom dus allemaal kijken in mei 2004, dan heeft iedereen veel plezier. Want... we doen het op een leuke manier!"

Er is trouwens nog plaats voor een paar kinderen. Dus ..misschien samen met een vriendje of vriendinnetje? Bel maar even met Emke (572015) of Ada (572301), zij kunnen je alles vertellen. Op de foto zie je een aantal leden van de Sterrenclub.

Kalendernieuws

- 18 november:** Zing maar mee in Restaurant de Fontein, 20.00u tot 22.00u
- 27 november:** Informatieavond Polderhuis in Herrijst, vanaf 20.00u
- 28 november:** Uitvoering O.K.K. in Westkapelle Herrijst, aanvang 19.30u.
- 29 november:** Uitvoering O.K.K. in Westkapelle, aanvang 19.30u. Daarna "Bal na".
- 6 december:** Wintermarkt in Westkapelle Herrijst, van 10.00u tot 16.00u.
- 17 december:** Dorpsraad, in Westkapelle Herrijst, aanvang 20.00u.
- 22 januari:** Zing maar mee in Restaurant Batavia, 20.00u tot 22.00u
- 19 februari:** Zing maar mee in Restaurant de Fontein, 20.00u tot 22.00u
- 18 maart:** Zing maar mee in Hotel-restaurant De Valk, 20.00u tot 22.00u
- 15 april:** Zing maar mee in Restaurant Batavia, 20.00u tot 22.00u
- 15 mei:** Vijfde Wasschappelse Dag in Restaurant Batavia

Het Koffiehuis gaat weer open !!!!

"Zaterdag 18 oktober zijn wij, Jos en Marian, de trotse eigenaar geworden van Eetcafe het Koffiehuis aan de Markt 93 te Westkapelle. Jarenlang hebben wij onze vakanties en weekenden in Westkapelle doorgebracht en toen we vernamen dat het Koffiehuis te koop stond hebben we ook geen moment getwijfeld om onze droom uit te laten komen. De voorbereiding heeft veel tijd gekost maar wij hopen nu de deuren zo snel mogelijk te openen. Natuurlijk valt er het een en ander te doen maar ingrijpend zal het Koffiehuis niet veranderen. Het is een begrip en dat moet het blijven, wij

hopen dan ook dat de mensen zich er thuis zullen voelen. Gastvrijheid, gezelligheid samen met een drankje en een lekker hapje zullen bij ons

een belangrijke rol spelen. De bedoeling is om in de tweede helft van november open te gaan.

De feestavond hebben wij nog niet gepland maar deze zal zeker niet ongemerkt aan u voorbij gaan. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten in het Koffiehuis."

**Koets, de slager die houdt van kwaliteit!
Voor uw dagelijkse portie vlees,
maar ook voor bijzondere menu's.
Voor op de boterham en voor een
lekker hapje op een feestje. Koets heeft alles!**

Oplossing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad nummer 20 luidt: Het kinderkoor treedt op voor Prinses Juliana.

Uit de goede oplossingen is een winnares getrokken: Katrien Wondergem, d'Arke 21.

De waardebon, beschikbaar gesteld door Fa. Gabriëse uit de Zuidstraat wordt thuis bezorgd.

Sympathisanten:

Onderstaande bedrijven ondersteunen het werk van Stichting Polderhuis van harte door zich sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf kan hier voor een financiële vergoeding genoemd worden. Sympathisant: Dijkpaviljoen de Westkaap, Kasteel van Batavia, Vistaria de Fontein

Minderhoud Meubel



Colofon

Het Polderhuis Blad

Kon. Julianastraat 19, Westkapelle

Tel.: 0118 572301

E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com

Website : www.polderhuis-westkapelle.com

Redactieleden van deze editie:

Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Yvonne van Beekhuizen,
Ada van Hoof
Gastschrijvers: Sterrenclub en Paula Hui-
bregtse.

Vormgeving:

Lianne van Klinken, 0118 570312

Nummer 22 komt uit in januari 2004.

Sluitingsdatum voor kopij: 1 december'03