

Dijkwerk

(minimaal 20 personen, 40 euro per persoon)

Na ontvangst met een kop koffie en een heerlijk stuk appeltaart bezoekt de groep het museum onder begeleiding van een ervaren gids. Aansluitend gaat de groep naar buiten om de dijk van dichtbij te bekijken en over de dijk naar Erica te wandelen. Onderweg uitleg over de dijkdoorbraak en de werkzaamheden om het gat weer te dichten. Terug via het strand ('t gat) naar het museum. Daar staat een lekkere diekersmaaltijd klaar waarna men de realiteit van toen kan gaan ervaren.

De groep zet samen een heistelling in elkaar, brengt zware palen naar de plek van bestemming en slaan een paar palen de grond in. De groep trekt de palen er ook weer uit en heeft daarmee de essentie te pakken van een dijkwerker die met de heistelling op pad gaat om een paalhoofd te repareren. De groep leert werken met een heistelling, een kelderwind en een ambam. Met een handhei slaan de mensen een perkoenpaal in de grond. De groep trekt stenen omhoog die voor de glooiing gebruikt moeten worden, sjouwen samen de stenen naar de glooiing toe en zetten ze op de juiste manier aan de dijk: werk van de mannen die aan de glooiing werkten. De werkzaamheden rond het dijkwerk worden uitgevoerd bij het museum onder begeleiding van een aantal mannen van de Wasschappelse Heiploeg.



De Wasschappelse Heiploeg bij een van hun demonstraties.

Programma

- ontvangst met koffie en appelgebak
- museumbezoek met rondleider
- diekersmaaltijd
- dijkwerkzaamheden
- tussendoor 3 consumpties
- optioneel: na het zware werk nog even wat drinken terwijl er naar een film gekeken wordt over de dijkdichting in 1945

Het is mogelijk om af te sluiten met een warme maaltijd en eventueel een overnachting. Hiervoor kunt u een aparte offerte vragen.



Het in elkaar zetten van de stelling luistert nauw.

Diekersmaaltijd*

- soep of kroket
- gesneden Zeeuwse Vlegel, donkerbruin en wit brood
- krentenbol
- kaas en 3 soorten vleeswaren
- een stuk fruit
- twee kopjes koffie of thee
- een glas melk of jus d'orange

*Voor meer mogelijkheden en prijzen kunt u een aparte offerte aanvragen.



Met een kelderwind worden de palen uit de grond getrokken.

De dijk als oorlogswapen

(minimaal 20 personen, 32,50 euro per persoon)

Na ontvangst met een kop koffie en een heerlijk stuk appeltaart bezoekt de groep het museum onder begeleiding van een ervaren gids. Aansluitend gaat de groep naar de vuurtoren.

De vuurtoren was het baken waarop ieder vertrouwde. De groep beklimt de 38 meter hoge toren, ervaart de hoogte, neemt het uitzicht in zich op en snuift de zilte lucht. De groepsleden ervaren het belang van het baken aan zee. Zowel de bezetter als de bevrijder spaarde de toren vanwege het strategische belang. De toren gaf indirect ook de plaats van de zeedijk aan. De dijk als onderdeel van de Atlantikwall.

De groep keert terug naar het museum waar een lekkere Wasschappelse broodmaaltijd op hen wacht.



Vanaf de vuurtoren heeft men een prachtig uitzicht.



Wasschappelse broodmaaltijd*

- soep of kroket
- gesneden Zeeuwse Vlegel, donkerbruin en wit brood
- krentenbol
- kaas en 3 soorten vleeswaren
- een stuk fruit
- twee kopjes koffie of thee
- een glas melk of jus d'orange

*Voor meer mogelijkheden en prijzen kunt u een aparte offerte aanvragen.

Vervolgens is er een wandeltocht langs oorlogsmonumenten en restanten van de Atlantikwall. Een van de bunkers kan bezichtigd worden. De tocht (keuze uit 4, 15 en 21 km) eindigt weer bij het Polderhuis waar een warme kop soep klaar staat. Eventueel draaien we in die tijd een film over de dijkdichting in 1945.

Programma

- ontvangst met koffie en appelgebak
- museumbezoek entree met rondleider
- Wasschappelse lunch
- beklimming toren
- wandeltocht Memoria (4, 15 of 21 km) aan de hand van een route beschrijving en een boekje
- soep na de wandeling
- tussendoor 2 extra consumpties

Het is mogelijk om af te sluiten met een warme maaltijd en eventueel een overnachting. Hiervoor kunt u een aparte offerte vragen.



Een van de bunkers aan de rand van Westkapelle